

# Kid flit Rosmalen



Parochie Heilige Maria

## Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Met de Meivakantie die net gestart is, komt het einde van het schooljaar dichterbij: nog maar negen schoolweken en dan is het zomervakantie. Ook in de kerk sluiten we over een paar weken alweer de serie van feestdagen af en komen we in rustiger vaarwater, tot aan Advent. Voor het zover is, vieren we eerst nog Hemelvaart en Pinksteren, temidden van de Meimaand Mariamaand. In deze maand wordt de bijzondere Mariaomgang heel toepasselijk gelopen op Moederdag. Lees erover op blz. 1 en 2. Ook met Hemelvaart staat er weer een wandeltocht op het programma. Doe mee met dauwtrappen en geniet van de natuur in de vroege uurtjes: erg mooi en gezellig! Informatie over aanmelding vind je in deze uitgave. Na Hemelvaart sluiten we de 50 dagen durende paastijd af met Pinksteren: feest van de Heilige Geest, van de geboorte van de kerk. De Pinkstervlam brandt nog steeds en mag je ontvangen in het vormsel. Een mooi sacrament, de overweging waard. Kijk ervoor op blz. 2. Veel leesplezier gewenst!

### Meimaand: Mariamaand! Bloemen, processies en bedevaarten

Het voorjaar is een feestelijke tijd in de kerk! Na het Paasfeest volgen de feestdagen Hemelvaart en Pinksteren. Maar dat is nog niet alles! De hele maand mei is er bijzondere aandacht voor de moeder van Jezus: Maria. Met bloemen, kaarsjes, bedevaarten en processies wordt zij de komende maand geëerd.



#### Moeder

Alhoewel we in de Bijbel niet heel veel terug kunnen lezen over Maria en haar leven, neemt Maria al heel lang een speciale plaats in in de kerk. Een van de oudste feestdagen die we van haar kennen is op 15 augustus: dan gedenken we dat zij naar de hemel ging (Maria Tenhemelopneming). Er wordt al over geschreven in het jaar 300. In de loop der tijd werd Maria steeds belangrijker. In de Middeleeuwen ontstond het idee om de maand mei aan Maria te wijden. Waarom 'mei'? De Romeinen hadden de naam 'mei' (in het Latijn: maius) aan deze maand gegeven. Naar de Griekse godin 'Maia' die zij in het voorjaar vereerden. Maia, wiens naam 'moeder' betekent, zorgde volgens hen voor nieuw leven in de natuur. Ter ere van haar hielden de Romeinen voorjaarsfeesten en begin mei vierden ze een bloemenfeest: de Floralia. Daarom vonden de mensen mei een mooie maand om te wijden aan Maria, moeder van Jezus en van de kerk. En eigenlijk van ons allemaal dus!

#### Weesgegroet

Ook nu nog is Maria heel geliefd. Als moeder staat zij heel dichtbij ons en kent zij net als ons verdriet. Veel mensen zoeken dan ook steun en troost bij haar. Zij bidden tot haar om voorspraak. Dat betekent dat ze Maria vragen voor hen te bidden. Een van de twee meest geliefde gebeden waarmee mensen tot Maria bidden, is het 'Weesgegroet'. Het

wordt over de hele wereld gebeden, in vele talen. Gesproken, en ook gezongen! Het Weesgegroet is al heel oud. Het is al sinds het jaar 1000 in gebruik. Nog niet zoals we het nu kennen, maar toch! Wist je dat in dit gebed zinnen uit de Bijbel staan? Zo staan er de woorden in die de engel Gabriel tot Maria zei toen hij haar kwam vertellen dat ze een kind zou krijgen: 'Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met U'. En de woorden van Maria's nicht Elisabeth, toen zij de zwangere Maria zag: 'U bent de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.'



(vervolg op blz. 2)

### MAANDKALENDER

#### Lambertuskerk

##### Zondag 27 mei

- 10.00 uur Viering 1<sup>e</sup> communie
- 12.00 uur Viering 1<sup>e</sup> communie

#### Laurentiuskerk

##### Zondag 20 mei

- 11.00 uur Gezinsviering Pinksteren  
Na afloop koffiedrinken

##### Zondag 10 juni

- 11.00 uur Viering 1<sup>e</sup> communie

##### Zondag 13 mei en 17 juni

- 11.00 uur Kinderwoorddienst

#### Overige activiteiten

##### Donderdag 10 mei Hemelvaart

- 6.00 uur Dauwtrappen  
(zie pagina 3)
- 11.00 uur Viering met  
kinderwoorddienst

##### Woensdag 30 mei en 27 juni

- 16.15 uur Kinderbijbelclub  
Pastorie, Markt 1

##### Donderdag 17 mei

- 20.00 uur Info-avond vormsel  
(zie pagina 2)

##### Zaterdag 2 juni

- 18.00 uur Start vormsel-  
voorbereiding  
in de Sint-Jan

### JAARKALENDER

#### Overige activiteiten

- Zondag 1 juli Openluchtviering op  
Coudewater met  
spelletjes na afloop



(vervolg van blz. 1)

## Den Bosch: Maria-stad

Een van de steden waar de Mariaverering heel bekend is, is om de hoek: Den Bosch! Maria is overal in de stad aanwezig. Misschien heb je de vele Mariabeeldjes op de gevels van de huizen wel eens opgemerkt. Maar het middelpunt vormt het beroemde Mariabeeld in de Sint-Jan. Dit beeld heet: Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Het is een heel oud en bijzonder beeld waarover je hieronder meer over kan lezen! De komende meimaand zullen er weer heel veel mensen naar de stad komen om bij Maria een kaarsje op te steken, te bidden en om haar bloemen te brengen. Velen komen zelfs te voet naar de mis. Ook als ze best ver moeten lopen!



### Wonderbaarlijke geschiedenis



Het Mariabeeld kent een wonderbaarlijke geschiedenis: het werd in het jaar 1380 gevonden door een bouwvakker, in een bouwloods van de kathedraal. Het belandde bijna in stukken op een brandstapel maar werd gered omdat iemand de bouwvakker erop wees dat het een Mariabeeld was. Omdat het vies en oud was, wilde men het niet naast de andere beelden in de kerk zetten. Maar een poging het uit de kerk te halen mislukte: het beeld werd ineens heel zwaar. Nadat zich vervolgens rond het beeld een reeks wonderen en genezingen voordeden, kreeg het de mooie plaats in de kerk die het nu nog heeft: in de oorspronkelijke doopkapel van de Sint-Jan. Als je meer over de geschiedenis van het beeld wilt weten, kijk dan op [Zoete Moeder](#).

### Mariaomgang 2018

In de maand mei, dit jaar op moederdag 13 mei, vindt in Den Bosch jaarlijks de Mariaomgang plaats. Dit is een bidtocht waarbij het Mariabeeld op een route door de stad wordt gedragen in een mooie processie. Deze bidtocht vond voor het eerst plaats in de 14<sup>e</sup> eeuw. We duiken de geschiedenis in... Aan het begin van de 14<sup>e</sup> eeuw heerste er een pestepidemie in de stad. Een dodelijke en erg besmettelijke ziekte. Het verhaal gaat dat het Mariabeeld door de straten is gelopen waarna de straten waar zij gelopen had, bevrijd waren van de pest. Het beeld zou de volgende ochtend met met modder besmeurde 'voeten' en kleding in de kerk gestaan hebben! Om dit wonderlijke voorval te blijven herinneren, ontstond de Mariaomgang. Men liep deze Mariaomgang langs dezelfde route als die Maria tijdens de pestepidemie afgelegd zou hebben. En deze eeuwenoude route, die men de 'Beeweg' (= bidweg) noemt, loopt men nu nog steeds! Bijzonder om eens te zien! Kijk voor meer informatie (en voor het programma van de meimaand) op: [Mariaomgang Den Bosch 2018](#). Langs deze route vind je heel veel Mariabeeldjes aan de huizen. Meer over de geschiedenis van de omgang, kun je lezen in de [Bossche encyclopedie](#).

Wist je dat?

- er in Den Bosch nog een Mariaomgang wordt gelopen? Dit is de Stille Omgang die gedurende negen dagen van 7 tot en met 15 juli dagelijks gelopen wordt. Het Mariabeeld wordt dan niet meegedragen.
- deze Stille Omgang ontstaan is in de tijd dat Frederik Hendrik hier de baas was en er geen openbare processies gehouden mochten worden. Kijk op [Stille Omgang](#) als je meer wilt weten
- paus Franciscus een nieuwe feestdag voor Maria heeft ingesteld
- we voortaan op 2<sup>e</sup> Pinksterdag ook het feest 'Maria, moeder van de kerk' vieren
- Maria bij de leerlingen van Jezus was toen zij de Heilige Geest ontvingen, waarmee onze kerk werd geboren (en dat vieren we met Pinksteren!)
- Maria daarom 'moeder van de kerk' is



### Wil je het vormsel ontvangen?

#### Schrijf je in en start op 2 juni

Zondag 15 april ontvingen 17 jongens en meisjes het sacrament van het vormsel in de Sint-Jan. Het was een mooi feest! Helaas is het een sacrament wat vaak als onbelangrijk wordt gezien. Je hoort al bij God (door je doop), je mag al ter communie (door je eerste communie) dus wat wil je nog meer? Nou, kracht om ook te kunnen leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. En dat ontvang je in het sacrament van het vormsel. Weet je niet zo goed wat het vormsel is? Kijk dan eens naar het filmpje wat te vinden is op [filmreeks](#). Een mooi en waardevol sacrament!



### Informatieavond op donderdag 17 mei

Goed nieuws: op donderdag 17 mei zal opnieuw een informatieavond worden gehouden voor aanstaande vormelingen en hun ouders. De avond in maart was te kort van tevoren aangekondigd en is door veel mensen gemist. Het te starten vormseltraject is voor kinderen uit groep 8 en hoger in de gehele pastorale eenheid, ook uit Rosmalen dus. De avond wordt gehouden in de Bouwloods, en is vanaf 20:00 uur. Er wordt verteld wat het vormseltraject inhoudt, en waarom het zo gaaf is om het H. Vormsel te ontvangen. God houdt van je! Wil je met Hem verder, met je vragen en wat je bezighoudt? Kom dan naar deze avond, samen met je ouders.

Mocht je vóór de avond al vragen hebben dan kun je mailen naar [vormsel@mariajohannes.nl](mailto:vormsel@mariajohannes.nl) of bellen naar het secretariaat van de plebanie 073-6130314 (ma t/m vr 9 – 12 uur)





## Uitnodiging gezinsactiviteit

### Dauwtrappen met Hemelvaart. Doe ook mee!

Donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. De dag waarop we gedenken dat Jezus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan. Een dag ook waarop mensen traditioneel gaan dauwtrappen.

Dauwtrappen? Ja, heel vroeg opstaan en dan wandelen of fietsen in de nog stille natuur. Wanneer de dauwdruppels nog op de blaadjes en het gras liggen.



Omdat we dauwtrappen een mooie traditie vinden, gaan we ook dit jaar weer op pad!

Niet om 3.00 uur in de nacht, zoals vroeger wel gedaan werd, maar een paar uurtjes later. Om 6.00 uur vertrekken we op de fiets vanaf de Laurentiuskerk om elders te starten met een hele mooie wandelroute. Af en toe stoppen we om iets leuks te doen én om te ontbijten want dat doen we in etappes onderweg. Thuis ontbijten hoeft dus niet (kun je wat later opstaan)! Nadat we weer terug zijn, kan ieder die dat wil mooi aansluiten bij de viering van 11.00 uur in de Laurentiuskerk. Koor Musica zingt en voor de jonge dauwtrappers is er een speciale kinderwoorddienst.



De fiets- en wandelroute is geschikt voor iedereen vanaf een jaar of 8 (voor jongere kinderen is de afstand wellicht te groot). Neem vooral ook je grote broers/zussen, ouders of (ook leuk) opa's/oma's mee. Zorg voor goede loopschoenen en geschikte buitenkleding. Zoals gezegd, wordt voor eten en drinken onderweg gezorgd.

Vind je het stoer, spannend, gezond of leuk om eens een keer vroeg je bed uit te gaan om met een groep gezellig te gaan dauwtrappen? Doe dan lekker met ons mee!



#### Het programma in hoofdlijnen:

|           |  |
|-----------|--|
| 6.00 uur  | Vertrek Laurentiuskerk per fiets   |
| 10.30 uur | Terugkomst Laurentiuskerk  |
| 11.00 uur | (optioneel) Hemelvaartsviering Laurentiuskerk met 'dauwtrappers' kinderwoorddienst |
| 12.00 uur | Klaar om naar huis te gaan   |



Wij hopen dat jullie allemaal gezellig mee willen doen aan deze te gekke en gezellige activiteit. Om te zorgen voor voldoende ontbijtjes, vragen we je wel om je uiterlijk maandag 7 mei aan te melden bij [kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl](mailto:kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl). Als kleine bijdrage in de kosten vragen we €3,50 per persoon.

**Dauwtrappen, dat moet je gewoon eens doen. Tot dan!**

## Mariaviering in de Sint-Jan meemaken?

### Ga dan mee met kapelaan Gideon!

Voettocht naar de Sint-Jan

Zaterdag 26 mei

Vertrek om 17.00 uur bij de Laurentiuskerk

Kapelaan Gideon loopt ook mee

Bij aankomst in Den Bosch eerst even pauze bij café *Hart van Brabant*, voor wie dat wil.

De Mariaviering begint om 19.00 uur in de Sint-Jan met kapelaan Gideon als voorganger. Daarbij is het gilde uit Elshout aanwezig en zingt het Sons Kamerkoor uit Son. Zij zingen de vaste gezangen in het Latijn en daarnaast enkele Marialiederen (geen gezinsviering dus!).



Na afloop van de viering kun je natuurlijk bij Maria, die volop in de bloemen en de kaarsjes staat, een kaarsje gaan aansteken! Vervoer terug is op eigen gelegenheid.



## Wist je dat...?

- de week voor Pinksteren altijd in het teken staat van de actie 'Week van de Nederlandse Missionarissen'
- al 80 jaar lang projecten door de actie gesteund worden
- je meer kan lezen op [weeknederlandsemissionaris.nl](http://weeknederlandsemissionaris.nl)
- je meer over de feestdagen kan leren in museum Catharijneconvent
- je deze tentoonstelling kan bekijken met een speciale feestgids die je gratis bij de kassa kan krijgen. Kijk op [Catharijneconvent.nl](http://Catharijneconvent.nl)
- wij heel blij zijn dat er dit najaar weer vieringen voor peuters- en kleuters zullen zijn!!
- je mee kunt bidden met 'Moederdag voor Maria'
- je daarvoor maar één Weesgegroetje hoeft te bidden (mag natuurlijk ook vaker!!)
- je op [Weesgegroet](http://Weesgegroet) kunt kijken voor meer info
- je op [Pinksteren in lego](http://Pinksteren in lego) een leuk filmpje kunt zien van deze feestdag



## Een week van uitersten Terugblik op de Goede Week

### Scholenbezoek presentatie paasverhaal

Na twee succesvolle jaren kregen scholen ook dit jaar de gelegenheid om de Lambertuskerk te bezoeken voor de presentatie van het paasverhaal. Basisschool 't Ven meldde meteen alle klassen aan en daarmee waren de beschikbare dagdelen direct 'uitverkocht'. Negen groepen in totaal kregen bij het hoogaltaar eerst uitleg van kapelaan Gideon over de afbeeldingen van het leven van Jezus. Vervolgens konden ze kijken naar de prachtige uitbeeldingen van het Paastriduüm (Laatste avondmaal, kruisiging en de opstanding). Het paasverhaal was te zien op film en werd uitgelegd aan de hand van de taferelen. Het schrijven van een wens of gebedje en het aansteken van een kaarsje maakten het bezoek compleet.



### Palmzondag

De dag begon als vanouds met knutselende kinderen in de Laurentiuszaal. Dat leverde niet alleen een gezellige ochtend op. Na afloop had iedereen een prachtige palmpaasstok die bij de processie tijdens de gezinsviering allemaal te bewonderen waren! Wie dacht dat kapelaan Gideon tijdens de preek de betekenis zou uitleggen van de palmpaasstok had het mis. Hij sprak over delen en wilde daarbij niet eens zijn eigen zakje snoepjes delen. Dat voelde niet leuk voor de kinderen! Gelukkig maakte hij het aan het einde van de viering goed door alle kinderen een zakje te geven. Mjammie .... Daarna volgde het meest dankbare deel van de dag: het bezoek aan de Annenborch. Daar kon het delen naar hartenlust in praktijk gebracht worden. Met een groep van 20 kinderen, tieners en volwassenen en vergezeld door kapelaan Gideon werden eerst paaseitjes uitgedeeld in het restaurant. Natuurlijk werd ook een lied gezongen over Jezus die Jeruzalem binnentrok. Na dit restaurantbezoek volgde een tocht door de Annenborch langs zo'n 15 adressen die opgegeven waren door verschillende pastores en vrijwilligers. Allemaal mensen die een moeilijke periode doormaakten en wel een steuntje in de rug konden gebruiken. De ontvangers werden met een lied, een kort bezoekje en een palmpaasstok verrast. Een feestje voor zowel de gevers als de ontvangers!

### Kinderkruisweg

Na dit feestje volgde een ingetogen bijeenkomst tijdens de kruisweg voor kinderen op Goede Vrijdag. In een doodstille kerk (complimenten aan alle kinderen!) werd de kruisweg van Jezus verteld en er werden prachtige en kleurrijke wasco-tekeningen getoond. Bij de statie van het sterven van Jezus werd het kruis met Jezus plechtig naar voren gedragen en bij het altaar neergelegd, geflankeerd door bloemen en kaarsen. Daar mochten alle kinderen een kaarsje komen aansteken om er bij te zetten. Met bijpassende liedjes van het kinderkoor werd het een mooie herdenking van het lijden van Jezus.



### Pasen

De gezinsviering op Eerste Paasdag in de Laurentiuskerk werd druk bezocht. Een bomvolle kerk hoorde het verhaal over de opstanding van Jezus en de communicanten konden hun spaarpotje voor het goede doel 'Mary's Meals' inleveren. We zijn benieuwd wat zij bij elkaar hebben gespaard! Voor de kinderen werden er na afloop nog eieren verstopt in de kerk die daarna door zo'n 40 kinderen ijverig weer opgezocht werden. Iedereen kon vervolgens met twee paaseieren tevreden naar huis om daar het feest voor te zetten!

Voor meer foto's kun je klikken op [palmzondag](#), [kinderkruisweg](#) en [pasen](#).







## **BOEK** IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

### **God wil bij mensen wonen**

(door: Ria Borkent, Arie Kok e.a.)

God wil wonen bij de mensen. Die wonderlijke boodschap wordt voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool doorverteld in deze prachtig geschreven kinderbijbel. Toegankelijk en ingetogen geschreven, wat kinderen zal aanspreken. En die een grootte zeggingskracht geeft aan bekende en onbekende Bijbelverhalen. Bij elk verhaal hoort een passende, en vaak grappige tekening.

Voorlezen vanaf 7 jaar.

Zelf lezen vanaf 9 jaar.

Prijs: €29,99

Aantal pagina's: 319

Verkrijgbaar bij: [Bol.com](http://Bol.com)

(ook voor een inlijkkexemplaar)



### **Pluk het jaar!**

#### **Kindergedichten voor alle seizoenen**

(door: Marjet de Jong)

Het leven zit vol wonderen. Soms wil je daar samen bij stilstaan. In dit gloednieuwe boek van Marjet de Jong vind je gedichten bij allerlei momenten in het kinderleven. Ze gaan over de natuur en de seizoenen, over gevoelens en feesten, over God en de mensen. Ze komen tot leven als je ze leest.

Een mooi communiccadeau.

Ook handig voor de ouder of leerkracht die een leuke tekst zoekt bij een thema.

Prijs: €16,95

Aantal pagina's: 60

Uitgeverij: [Adveniat.nl](http://Adveniat.nl)



# **PRIKBORD**

Oproepjes & mededelingen

**LATER  
WORD IK NET  
ZOALS U**

*visje*  
WWW.VISJE.NL

**Houd het in de gaten!**

**Komend najaar 2018  
start een nieuwe reeks  
vieringen voor peuters-  
en kleuters!**

**Meer info volgt!**



**God helpt ons met de Heilige Geest  
Gezinsviering met Pinksteren  
20 mei, 11.00 uur, Laurentiuskerk**

Niet alleen de leerlingen van Jezus  
maar ook wij ontvangen kracht  
van de Heilige Geest. Om door  
moeilijke perioden heen te komen  
en het goede te doen in ons leven.

Tijdens deze viering  
hoor je hier meer over.

**Kom je ook?!**



Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op [www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes](http://www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes)

of op de website van de parochie [www.mariajohannes.nl](http://www.mariajohannes.nl)

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar [kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl](mailto:kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl)

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

*Kleur- en puzzel pagina's*





## Doolhof

Op zondag 20 mei is het Pinksteren! 50 dagen na Pasen vieren we dat Heilige Geest neerdaalde en de leerlingen van Jezus moed en vuur gaf zijn verhaal door te vertellen.

We gebruiken twee symbolen met Pinksteren: vuur, of vlammetjes, en een duif. De duif staat voor de geest van God.



## Kruiswoordpuzzel

Feest van  
Pinksteren

### Horizontaal

- 4 Welk feest wordt 10 dagen na Hemelvaart gevierd?
- 6 Jezus zei: Mijn Vader zal de Heilige Geest ...
- 7 Uit de hemel komt het geluid van een geweldige ...
- 10 De Heilige Geest komt wonen in je...
- 13 In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende ...
- 15 De Heilige Geest leidt je en geeft kracht om een ... van het evangelie te zijn
- 16 Hoe noem je het Goede Nieuws?
- 17 Jezus is Heer! Welk woord staat vaak voor de naam Jezus?

### Verticaal

- 1 Petrus houdt een toespraak. Over wie vertelt Petrus?
- 2 Jezus is gestorven en na drie dagen weer ... uit de dood
- 3 De vrienden worden ... met de Heilige Geest
- 5 De Heilige Geest geeft je
- 6 Als de vrienden de Heilige Geest ontvangen ... ze in vreemde talen
- 8 Hoe worden de discipelen na het pinksterfeest genoemd?
- 9 Op het pinksterfeest ontstaat de eerste ... van gelovigen
- 11 De Heer bevestigt wat de discipelen doen met ... en wonderen
- 12 Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd?
- 14 Petrus geneest een verlamde in de ... van Jezus