

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Vanaf Advent zijn we al op weg door het leven van Jezus. Op de drempel van Carnaval trekken we door naar de gebeurtenissen in de Veertigdagentijd, de Goede Week en met Pasen. In deze Kidsflits blikken we nog eerst even terug naar het begin: naar Advent, Kerstmis en Driekoningen, met een impressie van de mooie vieringen en vele activiteiten in deze tijd (op pg 3). Na Carnaval begint de Vastentijd, de voorbereiding op het paasfeest. Over hoe je invulling aan deze tijd kunt geven lees je op pg. 1 en 2 en in Boek in de Schijnwerpers. Goede en uitdagende tips vind je ook op de website van de 40 Dagen Challenge. Het proberen waard! Maar eerst is het nog een paar dagen feest: een heel gezellige Carnaval en aanstaande zondag een mooie Carnavalsmis in de Lambertuskerk gewenst!

Vastentijd Kijken door de ogen van God

De blauw-witte vlaggen hangen uit, Rosmalen wordt langzaam steeds meer Zandhazendurp. Nog heel even en dan is het carnaval! Een paar dagen feest om ons daarna te gaan voorbereiden op Pasen. We beginnen op de woensdag na carnaval: Aswoensdag. Op deze dag mag je een askruisje halen tijdens de mis: een uitnodiging om de komende tijd, tot aan Pasen, opnieuw op zoek te gaan naar wat het betekent om christen te zijn.

Door minder meer

Deze tijd van voorbereiding en bezinning noemen we de Vastentijd ofwel de Veertigdagentijd. Het is een periode van wat minder luxe leven, van minder afleiding en drukte. Een tijdje sober leven, noemen we 'vasten'. We nemen in deze tijd een voorbeeld aan Jezus. Voordat hij zijn boodschap aan alle mensen zou gaan vertellen, wilde hij eerst een tijd alleen zijn om echt naar God te kunnen luisteren. Hij zonderde zich hiervoor af en ging, na zijn doop, veertig dagen naar de woestijn. Er zijn veel manieren waarop je thuis kunt vasten. Stichting Vastenactie heeft hiervoor mooie ideeën op hun website gezet. Kijk maar eens op Vastenactie.nl

Zonder gekleurde bril

In de kerk horen we in deze bijzondere tijd verhalen van Jezus waarin hij ons vraagt om anders, breder en met meer liefde, naar de mensen en het leven om ons heen te kijken. 'Zet je gekleurde bril van eigen oordelen af en kijk eens door de ogen van Jezus en God naar de wereld en de mensen om je heen' is de boodschap de komende zondagen. Oordeel niet voordat je weet wat er aan de hand is en bedenk wat echt belangrijk is in het leven, voor de mensen en de wereld om je heen. Zo kun je op de eerste zondag van de Vastentijd luisteren naar het verhaal over de talenten van Jezus. Toen hij veertig dagen in de woestijn verbleef, probeerde de duivel hem te verleiden: met zijn talenten zou Jezus veel macht en rijkdom kunnen vergaren! Maar Jezus laat zich niet verleiden en besluit zijn talenten in te zetten voor de mensen en de wereld waarvan hij veel van houdt.

(vervolg op pagina 2)



MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Zondag 3 maart

10.00 uur Carnavalsmis
Je mag natuurlijk
verkleed komen!

Laurentiuskerk

Zondag 31 maart

9.15 uur De kleine kerk, t/m 7 jr
11.00 uur Gezinsviering en
presentatie vormelingen
(na afloop koffiedrinken)

Zondag 17 en 24 en 7 april

11.00 uur Kinderwoorddienst

Overige activiteiten

Vrijdag 15 maart

20.00 uur Informatieavond vormsel

JAARKALENDER

De kleine kerk, vieringen t/m 7 jr

Zondag 26 mei

Zondag 30 juni

Gezinsvieringen

Zondag 14 april Palmzondag

Vrijdag 19 april Kinderkruisweg

Zondag 21 april 1^e Paasdag

Zondag 19 mei 1^e communie

Zondag 26 mei 1^e communie

Zondag 9 juni 1^e Pinksterdag

Overige activiteiten

14 april Palmpaasstokken maken

30 mei Dauwtrappen

30 juni Openluchtviering met
spelletjes na afloop



Tijdens de tweede zondag gaat het over Petrus, een van de vrienden van Jezus. Petrus ziet alleen de mooie en goede dingen van het succes van Jezus. Hij ziet niet dat Jezus er ook voor moet lijden. Je moet vaak moeilijke keuzes maken en offers brengen om je doel te bereiken. Op de derde zondag luisteren we naar wat Jezus ons vertelt over de boer en zijn vijgenboom. We leren van dit verhaal dat het belangrijk is om zorgzaam te blijven en de tijd te nemen. Met het mooie verhaal over de verloren zoon, een week later, horen we dat we altijd om mogen keren wanneer we zien dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen. En de vijfde zondag laat Jezus zien dat we bescheiden moeten blijven omdat iedereen fouten maakt. Op [liedje](#) kun je luisteren naar een liedje wat heel goed past bij dit 'niet oordelen' en het 'kijken met een andere bril'.



Een nieuw begin



We gaan terug naar Aswoensdag, de dag waarop je een askruisje kan halen en de Vastentijd begint. Wist je dat de as waarmee de priester het kruisje op je voorhoofd maakt, komt van verbrande palmtakjes die zijn gezegend en uitgedeeld op Palmzondag van het vorige jaar? In de kerk heb je misschien wel mandjes zien staan, met oude palmtakjes erin. Zo groen en fris als ze waren, zo verdord zijn ze nu. De as die overblijft na het verbranden van de takjes staat symbool voor de eindigheid van ons leven en voor onze tekortkomingen. Maar het askruisje geeft ons tegelijkertijd de mogelijkheid op een rijk en nieuw begin, op een leven zonder gekleurde bril, maar bezien door de ogen van God. Zo bereiden we ons voor op een feest wat over zeven weken op ons wacht: Pasen!



Informatieavond vormsel voor nieuwe groep op 15 maart Presentatie Vormelingen op 31 maart in de Laurentiuskerk



Sinds het voorjaar van 2018 zijn 10 kinderen uit onze grote parochie (waaronder de Lambertus- en de Laurentiuskerk vallen) zich aan het voorbereiden op het Sacrament van het Vormsel. Een voorbereiding waarbij theorie en leuke dingen doen elkaar afwisselen. Op zondag 9 juni zullen zij het Sacrament van het Vormsel ontvangen in de St. Jan.

Wat is het vormsel eigenlijk?

Het vormsel is een sacrament waardoor je, uit de handen van de bisschop of een gedelegeerde, de gaven van Gods Geest ontvangt. Je bevestigt als jongere je doopgeloften. Door vormsel, doopsel en eucharistie (communie) ben je volledig ingewijd als christen in de Katholieke Kerk. Vormsel betekent versterken of bekrachtigen. Je bekrachtigt je doop en mag als jongere kiezen voor het geloof, gesterkt door het pinkstervuur. En we hopen natuurlijk dat je daardoor zoveel kracht krijgt dat je in de wereld met woord en daad durft te getuigen van Gods liefde!

Presentatie

De komende weken zullen groepjes vormelingen zich in diverse kerken van onze parochie presenteren. Op 31 maart presenteren 3 vormelingen uit Rosmalen zich in de Laurentiuskerk. Iedereen is van harte welkom bij deze viering. In aanvulling op de presentaties wordt in iedere kerk ook een grote foto van de hele groep vormelingen opgehangen. Misschien heb je die al gezien?

Informatieavond voor nieuwe groep op vrijdag 15 maart

Ondertussen vinden de voorbereidingen voor de nieuwe groep al weer plaats. Op 15 maart wordt hiervoor een ouderavond gehouden. Dus zit je in groep 7 of hoger? Wil je eigenlijk wel meer weten over je geloof? Vinden je ouders 'dat dit er gewoon bij hoort'? Wil je ook gesterkt worden door de Heilige Geest? Of ben je gewoon nieuwsgierig?

Kom dan met je ouders op vrijdag 15 maart om 20.00 uur naar de Bouwloods, Torenstraat 16, in Den Bosch. Op deze informatieavond zullen de leden van de vormselwerkgroep en kapelaan Gideon alle 'ins and outs' van de voorbereiding met plezier presenteren.



De vormelingen van 2019



Terugblik

December vol activiteiten

In de aanloop naar Kerstmis waren er in en rond de kerk vele activiteiten. We kijken graag nog even met jullie terug.



Zo was er het **adventsknutselen** op 2 december waarna zo'n 20 kinderen hun mooi versierde plankje met 4 kaarsjes lieten zegenen tijdens de gezinsviering.

Of het **kerststalbezoek van de scholen** waarbij bijna 800 kinderen uit Rosmalen met hun klas de mooie kerststal van de Lambertuskerk bezochten. Met een leuke film en het verhaal van de 2 herbergiers die geen plaats hadden in hun herberg hoorden ze over de geboorte van dat bijzondere kindje Jezus.



Bij de **kerstmarkt** op 16 december, een winterse dag, kon ieder die dat wilde een wens in de boom op de Driesprong hangen. Deze boom en wensen werden door kapelaan Gideon gezegend en ons kinderkoor zong kerstliedjes, eerst bij de kerstboom en later in de Vreeburgpassage. Erg leuk!

De **kerstwandeling** op 21 december werd voor de tweede maal georganiseerd wat opnieuw zeer enthousiaste reacties opleverde. De ruim 600 wandelaars waren lovend over het zeer divers en prachtig neergezette kerstverhaal en de sfeer van die avond.



Toen volgden de kerstdagen zelf met alle **vieringen** die daarbij hoorden. Meerdere momenten volle kerken en mooie vieringen. We hopen dat heel veel mensen deze dagen de boodschap van het kerstkind over licht en vrede hebben mogen ervaren.



Tot slot van de kerstvakantie vierden we **Driekoningen** op 6 januari. De dag begon met het knutselen van een lampion, gevolgd door de gezinsviering. Na afloop bezochten we Mariaoord om daar de enorme berg ingezamelde fruit en lekkers voor bij de koffie uit te delen op de diverse afdelingen. Gelukkig gingen vele gezinnen mee om de drie koningen daarbij te helpen! Net als voorgaande jaren een zeer geslaagd bezoek waar we fijn op kunnen terugkijken.



Dank aan iedereen die heeft meegeholpen alle bovenstaande activiteiten te organiseren en vorm te geven! Daarnaast ook dank aan alle deelnemers. Samen zijn we op weg gegaan naar Jezus om zijn boodschap te horen en te ervaren en deze, net als de herders en de driekoningen dat deden, verder te vertellen.

Zin om nog even na te genieten of jezelf in actie te zien bij één van de activiteiten? Klik dan voor foto's op [Advent](#), [Kerstmarkt](#), [Kerstwandeling](#) of [Driekoningen](#)



Gezinsvieringen zijn onmisbaar voor het kinderwerk in onze parochie Versterking werkgroep gezinsvieringen gezocht!

Wie in Rosmalen kinderen heeft in de basisschoolleeftijd en ze mee wil nemen naar de kerk, kent ze vast wel: de gezinsvieringen! De gezinsvieringen zijn, samen met het kinderkoor, een onmisbare spil in het kinderwerk van onze parochie. Ze zijn een laagdrempelige manier om kinderen meer te leren over Jezus en God en om de kinderen vertrouwd te maken met de kerk en de symboliek die daar gebruikt wordt. Ze horen woorden als 'vergeving', luisteren naar wat Jezus ons wil leren en leren ook dat we danken voor alles wat ons gegeven wordt.

Wat doet de werkgroep

De werkgroep gezinsvieringen bereidt jaarlijks ongeveer 10 van deze vieringen voor. Daartoe duiken ze samen in de lezingen van de betreffende zondag, denken na over het thema en maken vervolgens een boekje waarin het taalgebruik op de kinderen is afgestemd.

Om dit te kunnen blijven doen zijn ze op zoek naar versterking.

Vind je het leuk

- om op een eenvoudige manier **samen na te denken over lezingen** en over wat Jezus daar mee bedoelt
- om **teksten te zoeken of te schrijven** die daarbij aansluiten (bijvoorbeeld voorbeden of welkomstwoord)
- om aan de **layout van het boekje** te werken op de PC (niet noodzakelijk)

meld je dan aan!

Contact

Het maken van een boekje kost ongeveer 3 uur per keer. In overleg kan ervoor worden gekozen om niet bij alle boekjes mee te werken.

Wil je eerst meer info of wil je je aanmelden, neem dan contact op met

Hadewych Koot-Kuijper via: kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl

De kinderen èn de parochie zullen er blij mee zijn!!

Vind ook JIJ
dit leuk!!??



Mayke en Hadewych van de werkgroep gezinsvieringen



BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.

De schat in ons hart Bijbelverhalen in een ander licht (door: Els te Paske)

Bijbelverhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Vlot verteld, in eigentijds woordgebruik. Bij ieder verhaal staat een inleiding om het verhaal te plaatsen in de leefwereld van het kind en om het verhaal begrijpelijk te maken.

Voor een recensie, zie:

Kinderbijbels.nl

Voor kinderen van 6 - 12 jaar.

Prijs: €25,50

Aantal pagina's: 221

Uitgeverij: Cichorei

Verkrijgbaar bij o.m.

Berneboek.com



God woont bij zijn volk

(door: Hannah Holwerda)

Met dit boekje kun je je samen met je gezin voorbereiden op Pasen tijdens de Veertigdagentijd.

Voor elke dag is er een Bijbeltekst, een weetje en zijn er knutsel en doe-opdrachtjes. Gaandeweg bouw je samen een tabernakel. Want zo wilde God bij de mensen wonen.

Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Prijs: €9,50

Aantal pagina's: 64

Uitgeverij: Royal Jongbloed

Verkrijgbaar bij:

Berneboek.com





Wist je dat...?



- de **51 communicanten** van dit jaar zich tijdens de vieringen van 3 februari hebben voorgesteld
 - er iedere 3 jaar **Wereld Jongeren Dagen** gehouden worden ergens in de wereld
 - de **WJD** dit jaar in **Panama** (Zuid Amerika) zijn geweest (in januari)
 - er zo'n 800.000 katholieke jongeren aanwezig waren
 - er ook zo'n **120 Nederlandse jongeren** naar toe zijn geweest, waaronder **2** uit onze eigen parochie
 - dat zij verrast waren door de enorme **gastvrijheid** in dit arme land (zie ook [Blog WJD Bisdom Den Bosch](#))
 - zij midden in de nacht aankwamen en **het hele dorp** (!) op hen stond te wachten en ze heeft toegezongen
 - zij daar twee weken lang samen waren, samen dingen ondernamen en samen naar de kerk gingen
 - de **paus** daar de laatste dagen ook bij aanwezig was
 - er in Rosmalen een **nieuw parochiekoor** gestart is: Joy'n Us
 - dit koor vooral wat vlottere kerkliedjes zingt en graag samen zingt met de kerk
 - nieuwe leden **van harte welkom** zijn (repetitie ongeveer tweewekelijks op vrijdagavond)
 - het een koor is voor alle leeftijden maar je wel minimaal 15 jaar moet zijn 😊
 - kinderen die jonger zijn, uiteraard van harte welkom zijn om bij **Eigenwijs** te gaan zingen
 - je tijdens de **Vastentijd** kan bijdragen aan de Vastenactie met de **40-dagen Challenge**
 - je onder het motto '**Even minderen. Voor een ander.**' een uitdaging naar keuze kunt aangaan om 40 dagen wat minder luxe te leven om zo een ander een betere toekomst te bieden. Doe mee en kijk op 40-dagen.nl
- Veel succes gewenst!
- je in **60 seconden** (!) een leuke uitleg krijgt van Aswoensdag en de Vastentijd op [Veertigdagentijd in 60 seconden](#)



PRIKBORD

Oproepjes & mededelingen

HEB JE EVEN
VOOR MIJ,
MAAK WAT
TIJD VOOR
ME VRIJ

visje

Inzamelen **oude palmtakjes**

Nog oude palmtakjes thuis? Lever ze in en leg ze deze dagen in de manden/zakken achter in de kerk (Lambertus- en Laurentiuskerk).

Deze zullen worden verbrand zodat er weer as is voor de aswoensdagviering op 6 maart. Hartelijk dank!

Kom zingen bij **Eigenwijs!**

Zing jij vaak in jezelf?
Maakt muziek je blij?
Kom dan eens meedoen bij kinderkoor Eigenwijs!

Repetitie iedere vrijdag van 18.15 - 19.00 uur in de Laurentiuskerk voor kinderen van groep 4 en hoger. Doen!



Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes of op de website van de parochie www.mariajohannes.nl

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@mariajohannes.nl

Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.

Kleur- en puzzel pagina's





Zoek de weg uit Egypte en kleur de kaart



Ken jij het verhaal van de verloren zoon?

Teken van punt naar punt en zie op welke dieren hij paste.

