



Nieuwsbrief 30

PASTORALE EENHEID H. MARIA EN H. JOHANNES
Juli 2019, versie 2

SINT-LUCASKERK 'S-HERTOGENBOSCH • KATHEDRAAL VAN DE H. JOHANNES EVANGELIST 'S-HERTOGENBOSCH
SINT-LAMBERTUSKERK ROSMALEN • H. LAURENTIUSKERK ROSMALEN • WILLIBRODKERK 'S-HERTOGENBOSCH (MAASPOORT)
H. ANNAKERK (HINTHAM) 'S-HERTOGENBOSCH • H. ANNAKERK (WEST) 'S-HERTOGENBOSCH • H. LANDELINUSKERK EMPEL

Eucharistievieringen in juli

Zaterdag

15.30 uur San Damiano Stadsklooster
viering van het straatpastoraat

Zondag

09.30 uur H. Landelinuskerk
09.30 uur Sint-Lambertuskerk
09.30 uur H. Annakerk (West)
(zondag 7/7 woord- en communieviering)
10.00 uur H. Annakerk (Hintham)
10.00 uur Sint-Jan
11.00 uur H. Laurentiuskerk
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
11.00 uur Willibrordkerk
11.45 uur Sint-Jan
12.00 uur Sint-Cathrien, 1^e en 3^e zondag:
Armeense gemeenschap
14.00 uur H. Annakerk (West)
zo 14/7 Antilliaanse viering
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis

Vaste vieringen door de week

H. Johannes Evangelist / Sint-Jan

ma t/m za 08.30 uur Eucharistieviering
12.30 uur Eucharistieviering
di t/m za 12.00 uur Middagebed

H. Laurentiuskerk

dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering

H. Landelinuskerk

dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering

Willibrordkerk (Maaspoort)

woensdag 09.00 uur Eucharistieviering

Sint-Lambertuskerk

woensdag 19.00 uur Eucharistieviering
(in juli en augustus vervallen
de vieringen op donderdag en vrijdag)

Sint-Jan - Sacramentskapel

ma t/m za 09.00 - 10.30 uur

Sint-Lambertuskerk

woensdag 19.30 - 20.00 uur

H. Laurentiuskerk

dinsdag 19.30 - 20.00 uur

Sint-Jan

zaterdag 09.00 - 09.30 uur
11.30 - 12.30 uur

Sint-Lambertuskerk

woensdag 19.30 - 20.00 uur

H. Laurentiuskerk

dinsdag 19.30 - 20.00 uur

Aanbidding

Biecht

Van de plebaan

*De Nederlandse taal,
Koningsdag, pakjesavond en
Sinterklaas, Elfstedentocht en de
Nederlandse vlag...*

*ze worden genoemd als de
belangrijkste uitingen van onze
Nederlandse identiteit. Eind juni
presenteerde het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP)
de uitkomsten van een groot
onderzoek naar onze nationale
identiteit. Wat maakt je tot een
volk, wat maakt je één en wat zijn
de gemeenschappelijk waarden
waaruit wij als volk willen leven.*



*In een snel veranderende wereld is het goed om als land van tijd tot tijd
stil te staan bij je oorsprong. Wat bindt ons en waar willen wij voor staan.
Ook voor ons gelovig leven als christen kan het geen kwaad om je van tijd
tot tijd de vraag te stellen 'Wat is mijn identiteit, waar leef ik uit, waar leef
ik voor?' Als gelovige mensen omarmen wij niet alleen maar een pakket
normen en waarden die uit de Heilige Schrift zijn overgeleverd. Nee, er is
meer. Onze identiteit als christen wordt eerst en vooral bepaald door ons
geloof in een concrete persoon: Jezus Christus. Christus ontdekken is het
mooiste avontuur van ons leven. Maar het volstaat niet Hem éénmaal te
ontdekken. Elke ontdekking wordt een uitnodiging om Hem meer te
zoeken, om Hem beter te leren kennen. Zo zal onze identiteit als gelovige
steeds meer groeien en verdiept worden. "Christus is mijn leven", zo zegt
de apostel Paulus ons in één van zijn brieven (Fil. 1:21).*

*Vrijdag 28 juni vierden wij het feest van het Heilig Hart van Jezus. Het
hart van onze Heer is de bron van onze identiteit als gelovige. Op het
kruis van Goede Vrijdag heeft Christus zijn hart voor ons geopend. In de
prefatie van het H. Hartfeest hebben wij gebeden: "Uit zijn doorstoken
zijde liet Hij bloed en water vloeien, de levensstroom der sacramenten.
Als Verlosser trekt Hij alle mensen tot zijn geopend hart: zij komen vol
vreugde putten uit de bron die redding biedt."*

*Wat is de identiteit waaruit wij als Nederlanders leven? Die vraag werd
beantwoord door het SCP. Wat is de identiteit waaruit wij als christen
leven? Die vraag werd beantwoord bij het hoogfeest van het Heilig Hart
van Jezus. In het geopende hart van onze Heer ligt ten diepste onze
identiteit. Sint-Jan beschrijft het in zijn evangelie: "Die het gezien heeft
getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid
zegt, opdat ook gij zoudt geloven." Sint-Jan was, staande onder het kruis,
ooggetuige van het geopende hart van Christus. Hij weet dat het waar is.
Hij weet: "Christus is mijn leven."*

plebaan
Vincent Blom

Deze nieuwsbrief is de tweede versie van de nieuwsbrief voor de
maand juli, met een enkele kleine aanpassingen. Zo leest u op de
achterzijde over de viering op zondag 14 juli ter herdenking van de
MH17-ramp een jaar geleden. Ook leest u over de nagedachtenis van
pater Koopmans op zondag 11 augustus.

Muziek in de kathedraal



die Zangeren Onser Lieve Vrouwen der kathedrale basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch

Tijdens de schoolvakantie (juli tot half augustus) hebben ook de **Schola Cantorum** en organiste **Véronique van den Engh** grotendeels vrij. Op enkele feestdagen zingen en spelen zij wel. Voor informatie hierover, zie:

www.schola.nl en www.veroniquevandengh.nl

Herdenking MH17 – zondag 14 juli

Op 17 juli aanstaande is het al weer vijf jaar geleden dat het afschuwelijke drama met de MH17 plaatsvond. Deze ramp heeft ook de Rosmalense gemeenschap in het hart getroffen.



Zondag 14 juli wordt hier op bijzondere wijze bij stilgestaan tijdens de Eucharistieviering om 9.30 uur in de Lambertuskerk. Aan de familieleden van de overleden kinderen en kleinkinderen wordt aan het einde van de viering een herinneringskaars uitgereikt. We hopen dat velen uit de Rosmalense gemeenschap aan deze herdenking willen deelnemen. Met veel liefde, eerbied en respect blijven wij hen gedenken die gestorven zijn bij deze ramp. Dat deze herdenking verbroedering, troost en hoop mag geven.

Novene Zoete Lieve Vrouw 7-15 juli

Met de Pontificale Hoogmis van 10 uur start op **zondag 7 juli**, de feestdag van de Zoete Moeder van Den Bosch, de novene ter ere van O.L. Vrouw. De novene wordt afgesloten op maandag 15 juli om 12.30 uur.



Bijzondere feestdagen in juli

- 7-15/7 novene ter ere van de Zoete Lieve Vrouw
- 9/7: feest van de HH. Martelaren van Gorcum, waaronder de H. Leonardus
- 15/7 afsluiting novene ter ere van de Zoete Moeder
- 22/7 H. Maria Magdalena
- 23/7 H. Birgitta, patrones van Europa
- 24/7 H. Christoffel, schutspatroon van reizigers
- 25/7 H. Jakobus, apostel
- 26/7 HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria
- 27/7 Z. Titus Brandsma, martelaar uit de Tweede Wereldoorlog
- 29/7 H. Martha
- 31/7 H. Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus



Nieuwsbrief voor juli en augustus

Deze nieuwsbrief is geldig voor de gehele maand juli. Eind juli verschijnt een nieuwsbrief die voor de maand augustus



Tweet van de Paus

Jezus ziet naar ons om,
Hij heeft ons lief en wacht op ons.
Hij is één en al liefde en
barmhartigheid. Laat ons
in vertrouwen tot Hem naderen.
Hij wil ons altijd van harte vergeven.

Herdenking Kapelaan Koopmans

Op 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Kapelaan Koopmans door de Duitse bezetter werd doodgeschoten voor zijn pastorie aan de Muntel. Het plein voor de pastorie is sindsdien omgedoopt in Kapelaan Koopmansplein en een monument houdt de gedachtenis levend aan dit gebeuren. Dit jaar willen we, in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch, op bijzondere wijze stilstaan bij dit gebeuren. Dit past ook in de reeks herdenkingen die dit najaar worden gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding. Op **zondag 11 augustus** aanstaande zal er tijdens de Eucharistieviering van 11.45 uur in de kathedraal stil worden gestaan bij het leven en sterven van Kapelaan Koopmans. Aansluitend vindt er een korte plechtigheid plaats bij het monument aan het Kapelaan Koopmansplein.



Tienerfestival - I will be there 4U

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zijn van harte uitgenodigd bij het tienerfestival 4U dat plaatsvindt van **zaterdag 3 t/m vrijdag 9 augustus**. Je gaat met zo'n 150 tieners meer ontdekken over God en de Heilige Geest. Er zijn inspirerende teachings en lofprijzingen, maar natuurlijk ga je ook spectaculaire spellen doen, voetballen, chillen en heel veel lachen en plezier met elkaar beleven! Check de website www.4u-hightime.nl voor info en leuke weetjes en geef je voor 22 juli op..



Zomerreis naar Beauraing

De zomerreis van Platform30+ gaat dit jaar naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen, waar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria plechtig wordt gevierd. Tijdens de reis, die van ma 19 t/m za 24 augustus duurt, is er ruim tijd voor stil gebed, en heb je keuze uit een rustig of sportiever programma. De groep verblijft in het gastenverblijf van de bedevaartsplaats. Info en opgeven vóór 15 juli bij www.platform30plus.nl of pastoor M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl, (046) 4515595.

Centraal Secretariaat

Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

Misintenties per mail:

Sint-Jan	sint-jan@mariajohannes.nl	H. Landelinus	landelinus@mariajohannes.nl
Sint-Lucas	lucas@mariajohannes.nl	H. Anna(Hintham)	annahintham@mariajohannes.nl
Willibrord	willibrord@mariajohannes.nl	H. Anna (West)	annawest@mariajohannes.nl
H. Laurentius	laurentius@mariajohannes.nl		
St-Lambertus	bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl		

Om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen kunt zich rechts onderaan de homepage van onze website opgeven: www.mariajohannes.nl. Kopij voor de nieuwsbrief kan maandag vóór 12.00 uur gericht worden aan communicatie@mariajohannes.nl. U kunt ons ook volgen op facebook: www.facebook.com/pastoraleenheidmariajohannes