

### Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 13.30 uur - 17.00 uur

Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

### Openingstijden info-balie

Zondag: 13.00 uur - 16.30 uur

Di, wo en vrij: 10.30 uur - 16.30 uur

Do en za: 11.30 uur - 16.30 uur

### Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur

Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

Alle vieringen zijn te volgen via

YouTube: Sint-Jan Den Bosch

### Aanmelden noodzakelijk

Het is noodzakelijk te reserveren voor deelname aan de zondagsvieringen, en de viering van 31 mei.

Aanmelden kan uitsluitend digitaal vanaf maandag, via de link op de website: [www.mariajohannes.nl](http://www.mariajohannes.nl)

### Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

### Biechtgelegenheid

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

### Coronamaatregelen

Gelieve bij binnenkomst uw handen te ontsmetten, Volg de aanwijzingen, houd 1½ meter afstand en draag een mondkapje. En heeft u klachten van hoest verkoudheid, griep, etc., blijf dan thuis.

### Misintenties

Via [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl) kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Liefst vóór donderdag ochtend. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Zo ook het verschuldigde bedrag van €12 per intentie. Of u kunt het overmaken naar NL24 INGB 0656 4387 46

### Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni.

### Van de plebaan

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief loopt de meimaand ten einde. Helaas konden wij dit jaar maar weinig kerkgangers begroeten op de anders zo drukke zondagochtenden. Toch wisten vele individuele pelgrims de weg naar de Sint-Jan te vinden. Vele kaarsen zijn ontstoken, menig boeket bloemen is achtergelaten en in het intentieboek zijn vele beden aan de voorspraak van de Zoete Moeder toevertrouwd. Het thema van de meimaand 2021, Maria die de knopen ontwart, is een troost geweest. Juist in deze moeilijke tijd hebben wij aan de Moeder Gods knoopjes en knopen mogen toevertrouwen.

Graag dank ik allen die zorg hebben gedragen voor een goed verloop van de Mariamaand. Een grote groep vrijwilligers en vrijwilligsters hebben ieder op eigen wijze bijgedragen: de opbouw van de Mariatruon, de verzorging van de bloemen, allen die dienstbaar zijn aan de liturgie, gastheren- en vrouwen en leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Een goede voorbereiding en verzorging van de meimaand is dienstig aan kerkgangers en pelgrims. Veel dank aan u allen.

De Mariamaand krijgt een passend vervolg in het hoogfeest van Sacramentsdag. De tweede donderdag na Pinksteren viert de Kerk dit feest. In onze streken wordt het gevierd op de tweede zondag na het Pinksterfeest. Op zondag 6 juni zullen beide Eucharistievieringen (10.00 en 12.00 uur) in het teken staan van het feest van het Lichaam en Bloed van Christus. Elders in deze nieuwsbrief schrijft diaken Tim Bangert over de diepere betekenis van Sacramentsdag.

Vanwege de thans geldende coronamaatregelen is het ook dit jaar niet mogelijk om een Sacramentsprocessie te houden. Evenals vorig jaar worden de beide Eucharistievieringen afgesloten met een plechtige uitstelling van het Allerheiligste. In beide vieringen zijn leden van de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament aanwezig. Samen met Witte Donderdag behoort de viering van Sacramentsdag tot de voornaamste dagen in het Broederschapsjaar. Ondanks de beperkingen wensen wij de Aloude Broederschap een mooi hoogfeest toe.

De meimaand is toegewijd aan de Moeder Gods. Juni is vanouds toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Niet alleen Sacramentsdag, maar ook het H. Hartfeest op de derde vrijdag na Pinksteren valt immers in deze maand. Met Maria brengen wij lof, eer en dank aan haar Zoon, Gods Zoon die uit liefde voor ons zijn hart heeft geopend. Graag wens ik u een mooie afsluiting van de meimaand en een mooie viering van Sacramentsdag en het feest van het Heilig Hart van Jezus.

*Vincent Blom*

*Plebaan van de Sint-Jan*



## Sacramentsdag, van Hart tot hart...

Tot de grootste geheimen die de katholieke Kerk mag beheren behoren

zonder meer de zeven sacramenten. Geheimen waartoe wij naderen in verlegenheid en overgave. Hoopvol wachtend op een steeds diepere vereniging met de Levende Heer. Momenten waarop wij nieuwe kracht tot leven ontvangen.

We spreken van geheimen niet omdat er iets achtergehouden wordt maar omdat het gaat om een relatie van Hart tot hart die voor de buitenstaander moeilijk invoelbaar is.

Bij uitstek Het Heilig sacrament van de eucharistie wil ons hart openen voor Zijn aanwezigheid. Het wil ons deelgenoot maken van Zijn leven. Met de viering van Sacramentsdag wil de Kerk onze aandacht in het bijzonder richten op de instelling van de Eucharistie. In feite gebeurt dit al op witte donderdag maar vanwege het boetekarakter van de goede week heeft de feestelijke viering op Sacramentsdag plaats.

Dat wij mogen naderen tot het lichaam en bloed van onze Heer, die zich ten offer geeft, blijft een wonder dat ons hart wil openen. Het geheim van Zijn werkelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie steunt op de schrift en de oudste traditie. De maaltijd die wij delen, van Hart tot hart met de Heer en met elkaar zal ons geloof versterken en ons omvormen tot nieuwe mensen.

Ieder van ons draagt in zich het grote geheim van de Liefde, geboren en geborgen. Moge de Heilige Eucharistie ons mensen maken die dat geheim aan de wereld begrijpelijk en zichtbaar maken, 'van hart tot hart' Gevoed door de ontmoeting met Hem die ons van harte nodigt te delen in Zijn leven; Zijn lichaam, Zijn bloed, Zijn liefde.

*Diaken Tim Bangert*



## Aanmelden Eerste H. Communie

Wanneer de kinderen rond de 7 of 8 jaar oud zijn, is het gebruikelijk



dat de parochie de ouders benadert om te vragen of zij hun kind de Eerste Heilige Communie willen laten doen. Vanwege de coronamaatregelen die de overheid en ook de bisschoppen hebben ingesteld, is het in 2020 en ook in de eerste helft van 2021 niet mogelijk geweest met de communievoorbereiding te starten.

We rekenen er nu op dat de nieuwe communievoorbereiding na de zomervakantie kan starten. Dat uw kind wellicht al in groep 5 of zelfs groep 6 zit, is niet erg. Daar wordt bij de voorbereiding rekening mee gehouden.

Het belangrijkste van de voorbereiding is dat we communicanten en hun gezinnen nader kennis willen laten maken met Jezus. Daarnaast willen we u en de kinderen meer vertrouwd laten raken met de parochiegemeenschap, waarin we samen de belangrijke feesten en de aanloop daarheen kunnen vieren. Het gaat dan om de Advent en Kerstmis en de Veertigdagentijd en Pasen. Als we deze met elkaar in de kerk hebben meegemaakt, is uw kind klaar om zijn communie te ontvangen.

We hopen daarom in **september/oktober 2021** een eerste kennismakingsbijeenkomst te kunnen organiseren, zodat we elkaar voor de Advent al één of twee keer ontmoet hebben. De bijeenkomsten vinden plaats op zondagen tijdens en rondom de Mis van 12 uur. De datum waarop de Eerste Heilige Communie plaatsvindt is **24 april 2022**.

Mogen we u vragen vóór 20 juni te reageren naar [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl) om aan te geven dat u interesse heeft. Dan kunnen we u specifieke informatie toesturen. Ook als u vragen heeft, kunt u die via dit mailadres stellen.

Dorieke Swinkels-Veldt,  
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Via secretariaat van de Sint-Janskathedraal  
T: 073 – 6130314 (ma, di, do 9.30 – 12.30 uur)  
M: [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl)



## Afsluiting van de meimaand

Maandag 31 mei sluiten we met het feest van Maria Visitatie de meimaand af.

Deze plechtige afsluiting van de meimaand vindt plaats tijdens een gezongen Eucharistieviering om 19.00 uur. U kunt zich vanaf vrijdag 28 mei online aanmelden voor deze viering.

[www.mariajohannes.nl](http://www.mariajohannes.nl)



## Kruis en haan

'De haan kraait dat de dag begint'. Aan deze woorden, uit één van de zondagshymnes uit het getijdenboek, moest ik denken toen eind april de restauratie van de Sint-Janstoren letterlijk haar hoogste punt bereikte. Die dag werden kruis en haan teruggeplaatst op de spits. Beiden waren flink onder handen genomen. Het oude smeedijzeren kruis zit weer goed in de verf en de haan die in de loop van de jaren vele 'butsen' had opgelopen door bliksem en andere weersomstandigheden ziet er weer uit als nieuw. De haan en de bol waarop het kruis rust zijn weer voorzien van een nieuw laagje bladgoud.



Voorafgaand aan de terugplaatsing werden haan en kruis gezegend. De toren van de Sint-Jan is eigendom van de gemeente. Een overblijfsel uit de Napoleontische tijd. Toch is de toren niet los te zien van het geheel van de kathedraal. Het was een mooi gebaar dat wethouder Huib van Olden namens de gemeente aanwezig was bij deze zegening. De haan kijkt immers uit over heel de stad en waakt over haar bewoners.

Kruis en haan staan niet toevallig op menig toren van kerk of kathedraal. Het kruis als teken van ons christelijk geloof. Het wordt treffend verwoord in de prelatie van het feest van Kruisverheffing (14 september): 'Het kruis waaraan uw Zoon gehangen heeft hebt Gij gesteld tot teken van ons heil; dat kruis waaraan Hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood.' Het kruis, een afschrikwekkend martelwerktuig, is door Jezus omgevormd tot boom van leven. Daarom zingen we bij de opening van het Paastriduüm op Witte Donderdag 'Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis'. (introitus van Witte Donderdag – Nos Autem)

Het teken van het kruis is teken van leven, eeuwig leven. Het is daarmee teken van geloof en hoop. Daarom geven christenen het kruis een ereplaats in hun leven, in hun huis, in en op de kerk.

Bij de haan op de toren denken velen aan de haan van Petrus die kraaide na zijn drievoudige verloochening van Jezus. De haan verwijst naar het lijden en de verrijzenis van Christus. De haan kondigt de nieuwe dag aan, het opkomen van de zon. In verschillende hymnes uit het morgengebed van de Kerk (*de lauden*) wordt Christus bezongen als de zon: 'Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad:

.....Christus zon en licht, van God het stralend aangezicht.' (*hymne van de dinsdag-lauden*)

De haan als verkondiger van de verloochening en het lijden des Heren, de haan als verkondiger van de verrijzenis van Christus: 'De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan om tot het leven op te gaan.' (*hymne van de zondagsmetten*)

De haan op de kerktoren staat symbool voor Jezus' lijden en verrijzenis. De haan op de kerktoren is echter ook symbool van waakzaamheid. Ook dat is een bijbels thema. Meermalen spreekt Jezus over het waken en de waakzaamheid. Meermalen roept de H. Schrift ons op tot waakzaamheid (*Matteüs 26, 41; Marcus 13, 32; 1 Petrus 5, 8*) Waken en bidden, opdracht voor iedere christen en de haan op de toren herinnert ons daar aan.

Door zijn onophoudelijk 'gevecht' met de wind symboliseert de haan op de toren ook de strijd die de christen, en uiteindelijk ieder mens, in zijn of haar leven ervaart. We worden, zoals de haan door de wind, heen en weer geslingerd door meningen, opinies en keuzes die wij moeten maken. We worden heen en weer geslingerd tussen goed en kwaad, gezondheid en ziekte, oorlog en vrede. Hoe zwaar de wind ook waait, op z'n hoge post blijft de haan staande in dit gevecht. De haan brengt ons zo de deugd van standvastigheid in herinnering.

Kruis en haan sieren de toren van onze Sint-Jan en waken over onze parochie en stad.

*Plebaan Vincent Blom*



## Catechese in de Sint-Jan:

### 'Gods liefde leren leven'

Door alle beperkende maatregelen die al meer dan een jaar gelden is ook het geplande catechese-aanbod stil komen te liggen.



Als pastoraal team van de kathedraal hebben we in de voorbije maanden gesproken over een catecheseprogramma voor de Sint-Jan. Er zal een gevarieerd aanbod gaan komen: Sint-Jansavonden met inspirerende gastsprekers, inloopavonden, bijbelavonden, een studiekring die de geschriften van de heilige paus Johannes Paulus II gaat bestuderen, een reeks bezinningsavonden van onze bisschop en een geloofscursus. Mogelijk dat er in samenwerking met de Dienst Liturgie van het bisdom ook een geloofscursus wordt aangeboden ten dienste van kosteren en kosterengroepen uit het bisdom.

Een breed spectrum van activiteiten die we willen samenbrengen onder de gezamenlijke naam van 'kathedraalschool'. Vanouds waren de kathedraalen niet alleen plaatsen en oefenscholen voor liturgie en kerkmuziek, ook werd er het geloof overgedragen en geleerd. Zo ontstonden er kathedraalscholen. Vanuit deze achtergrond kiezen wij deze naam. Het christelijke geloof vieren we in de liturgie, maken het dienstbaar in de diaconie en we leren het geloof in de catechese. We hopen rond de zomer met een concreet overzicht van alle activiteiten te komen.

De kathedraalschool: Gods liefde leren leven.

*Pastoresteam Sint-Jan*

### Aanmelden via de parochiesite

Via de parochiewebsite kunt u zich voortaan wekelijks vanaf maandagmorgen aanmelden voor de eerstvolgende zondagsvieringen.



Op de homepage van [www.mariajohannes.nl](http://www.mariajohannes.nl) staat een knop (zie het plaatje) die verwijst naar de pagina met een link naar het reserveringssysteem. Daarin kunt u kiezen voor de gewenste viering. **Uw ticket voor de viering dient u** - op uw smartphone of geprint - **mee te nemen naar de kerk.**

## Vormsel 2020



Vrijdag 25 juni aanstaande zal de bisschop het sacrament van het Vormsel toedienen in de kathedraal. Het betreft de groep vormelingen die in 2020 dit sacrament zouden ontvangen. Door de coronapandemie is deze viering tot twee maal toe uitgesteld.

## Vormselvoorbereiding 2021 – 2022

Wij maken u er nu reeds op attent dat de vormselvoorbereiding van de parochie Sint-Jan voor het schooljaar 2021 – 2022 van start zal gaan in januari 2022. Dit najaar volgt nadere informatie. De vormselviering vindt plaats op zaterdag 23 april 2022 om 17.00 uur. Hoewel de voorbereiding nog even op zich laat wachten, is het nu reeds mogelijk om vormelingen aan te melden: [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl)



### Feest- en gedenkdagen juni

|         |  |
|---------|--|
| 1 juni  | H. Justinus, martelaar                                     |
| 3 juni  | HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren                 |
| 4 juni  | Eerste Vrijdag van de maand                                |
| 5 juni  | H. Bonifatius en gezellen, martelaren                      |
| 6 juni  | Hoogfeest van Sacramentsdag                                |
| 11 juni | Hoogfeest H. Hart van Jezus                                |
| 12 juni | Onbevlekt Hart van Maria<br>H. Odulphus van Best, priester |
| 14 juni | H. Lidwina van Schiedam, maagd                             |
| 21 juni | H. Aloïsius Gongaza, kloosterling                          |
| 24 juni | Hoogfeest geboorte<br>Johannes de Doper                    |
| 25 juni | Viering Heilig Vormsel                                     |
| 28 juni | H. Ireneüs, bisschop en martelaar                          |
| 29 juni | Hoogfeest HH. Apostelen Petrus en Paulus                   |
| 30 juni | Eerste martelaren van de Kerk van Rome                     |

#### Centraal Secretariaat

Choorstraat 1  
5211 KZ 's-Hertogenbosch  
(073) 6130314  
[secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl)  
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9:30 uur tot 12:30 uur.  
Plebaan Blom: [plebaanblom@mariajohannes.nl](mailto:plebaanblom@mariajohannes.nl)  
Diaken Vladimir Palte: [vladimir.palte@outlook.com](mailto:vladimir.palte@outlook.com)  
Diaken Tim Bangert: [t.a.j.bangert@gmail.com](mailto:t.a.j.bangert@gmail.com)

**Bij dringende pastorale zaken** (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**