

Deze nieuwsbrief voor de parochie van Sint-Jan en de Sint-Janskathedraal geldt voor de maand maart 2021

Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur
Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur

Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur
Alle vieringen zijn te volgen via de website van de parochie

Aanmelden noodzakelijk

Het is noodzakelijk te reserveren voor deelname aan de zondagsvieringen (zondag 10 en 12 uur). Dat kan elke vrijdag tussen 9 en 12 uur via het telefoonnummer: 073-6144170

Aanbedding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur
Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

Biechtgelegenheid

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur
Ook hier worden de veiligheidsnormen in acht genomen die door de bisschoppenconferentie zijn bepaald.

Coronamaatregelen

Gelieve bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. In de hele Sint-Jan geldt: Houd 1½ meter afstand. Volg de aanwijzingen in de kerk op. Heeft u klachten van (neus)verkoudheid, griep, hoest ect., blijf dan thuis.

Ingang Sint-Jan

De luipoort -hoofdingang- onder de toren is gesloten in verband met restauratiewerkzaamheden. Voor de Missen van zondag 10.00 en 12.00 uur is er alleen toegang tot de kathedraal via het zuiderportaal aan de Parade. Op wekdagen kunt u ook via de Mariakapel de kathedraal betreden.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind maart. Mochten nieuwe maatregelen daartoe aanleiding geven, dan verschijnt er eerder een nieuwsbrief.

Van de plebaan

We zijn onze veertigdaagse voorbereiding op Pasen begonnen. Week na week zetten wij een stap op weg naar het hoogtepunt van het liturgisch jaar: de viering van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. De veertigdagentijd is voor ons, gelovige mensen, een bijzondere tijd. Diaken Vladimir Palte schrijft elders in deze nieuwsbrief over de betekenis van deze tijd. Door het vieren en beleven van de veertigdagentijd stemmen we ons leven weer af op God. We resetten ons leven. De liturgie op weg naar Pasen is sober en rijk tegelijk. De passiemuziek voor schola en orgel blijft ieder jaar opnieuw indrukwekkend. Daarnaast overwegen we wekelijks het lijden des Heren door het bidden van de kruisweg. Bij die kruisweg staat ook de relikwie van de H. Doorn centraal. De relikwie van de Heilige Doorn is afkomstig van de doornenkroon van Christus en bestaat uit één grote dunne doorn. Vaststaat dat deze relikwie al sinds het begin van de 14^e eeuw in bezit van de Bossche Sint-Jan is.

Samen met het beeld van de Zoete Moeder behoort het tot de kostbaarste schatten van de kathedraal. De doornenkroon van Christus werd aanvankelijk in Jeruzalem bewaard en later, halfweg de 11^e eeuw, in Constantinopel. Na de val van deze stad gaat de kroon over in Italiaanse handen totdat de Franse Koning Louis IX, die wij inmiddels kennen als de Heilige Lodewijk, in 1239 de doornenkroon verwierf en er in Parijs de Saint Chapelle voor liet bouwen als een waardig onderkomen. Thans rust de doornenkroon in de Parijse kathedraal Notre Dame en bleef wonderwel gespaard bij de vernietigende brand in april 2019. Tot die tijd werd Christus' doornenkroon iedere eerste vrijdag van de maand aan de gelovigen getoond ter verering.

Waarschijnlijk door een schenking verwierf de Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch aan het begin van de 14^e eeuw twee doornen. In 1629, bij de val van de stad, zijn de beide relieken in veiligheid gebracht bij onze zuiderburen. De zogenaamde kleine doorn bleef in België (Sint-Pieter en Pauwelkerk te Mol). In 1842 keerde de grote doorn terug naar ons bisdom en kreeg een plaats in het grootseminarie te Haaren. In 1947 keerde deze relikwie terug naar de Sint-Jan. Hoe valt de echtheid van een dergelijke relikwie te bewijzen, zo hoor ik menigeen denken.

Een keihard bewijs is er niet, zeker niet van een voorwerp van bijna 2000 jaar geleden. Wel weten we dat deze relikwie ons is overgeleverd door generaties gelovigen voor ons. Eeuwen en eeuwen hebben onze voorouders deze relikwie vereerd en zo het lijden van Christus herdacht. Ze is megedragen met processies, ook hier in onze stad. Dat geloof heeft deze Doorn geheiligd en maakt haar tot de kostbaarste relikwie van de Bossche kathedraal.

-vervolg zie pagina 2-



-Vervolg van pagina 1-

Misschien wel mede door de brand in de Notre Dame van Parijs is er een hernieuwde belangstelling ontstaan voor deze relikwie. In 2019 kreeg de relikwie onder andere een voorname plaats tijdens een plechtige viering van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. In 2020 besteedde 'Bossche Kringen' (*jaargang 7, nr. 4*) in haar tijdschrift uitgebreid aandacht aan de H. Doorn van de Sint-Jan. Sindsdien staat de relikwie van de H. Doorn centraal tijdens de kruiswegviering op de vrijdagen van de veertigdagentijd. Deze relikwie is geen doel in zich. Het belangrijkste is dat de H. Doorn, als een zichtbaar teken, ons als gelovigen verbindt en verenigt met het lijden en sterven van onze Heer. We bidden daarbij het aloude gebed: 'wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw lijden en kruisdood de wereld hebt verlost.'

plebaan
Vincent Blom

Misintenties

Via secretariaat@mariajohannes.nl kunt u misintenties doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Ook het verschuldigde bedrag kunt u daar in de brievenbus doen of overmaken naar NL24 INGB 0656 4387 46.

Een jaar ter ere van Sint-Jozef (1)

Vrijdag 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van Sint-Jozef, de bruidegom van Maria. Dit jaar krijgt zijn feestdag een bijzondere betekenis. Op 8 december 2020, hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria, heeft paus Franciscus immers het Jozefjaar afgekondigd met de brief: 'Patris Corde' (met het hart van een vader). Tot en met 8 december van dit jaar worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te overwegen. Met dit speciale jaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Hij is de beschermer van Maria en haar Kind en brengt hen, na het bezoek van de Wijzen uit het Oosten, van Betlehem naar Egypte om aan de tirannie van koning Herodes te ontkomen. Vanuit Egypte brengt hij Maria en Jezus naar Nazaret. Daar is hij naar aardse maatstaven de vader en beschermer van Jezus, de voedstervader zoals de traditie het noemt. In Nazaret groeit het timmermansgezin uit tot de Heilige Familie. Heeft, zo zou je je kunnen afvragen, de heilige Jozef nog betekenis voor de gelovigen van vandaag? Wat voegt een Jozefjaar toe aan ons geloof?



VEERTIGDAGENTIJD



Live in de Sint-Jan in de veertigdagentijd

Iedere vrijdag in de veertigdagentijd wordt om 12.00 uur [de kruisweg](#) gebeden. Aansluitend vindt de verering van de H. Doorn plaats. Aansluitend volgt om 12.30 uur de middagmis.

Op de zaterdagen op weg naar Pasen staan we stil bij Maria, de moeder van smarten. In de veertigdagentijd staat de piëta bij het koepelaltaar. De Moeder Gods met haar gestorven Zoon. De middagmis op zaterdag wordt afgesloten met een gebed waarbij we één van de lijdenssmarten van Maria overwegen.

De zeven kruiswoorden

Iedere zondagmiddag om 15.00 uur vindt er een online meditatie plaats rond één van de zeven kruiswoorden. Deze meditatie wordt omlijst door zang van de Schola luventatis. Via de [website van de parochie](#) kunt u inloggen op de livestream.

Aanmelden Zondagvieringen

Het is noodzakelijk te reserveren voor deelname aan de zondagsvieringen (zondag 10 en 12 uur). Dat kan elke vrijdag via het telefoonnummer: 073 6144170. Ook voor speciale vieringen kunt u zich de dag vooraf aanmelden. Op de website is steeds de laatste informatie over het aanmelden te vinden. www.mariajohannes.nl

In de brief waarmee de paus het Jozefjaar aankondigt, brengt hij het leven van Jozef in verband met de zorg voor armen, migranten en arbeiders en van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten. Ook de coronapandemie heeft voor de paus meegespeeld om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. Volgens paus Franciscus heeft de huidige pandemie duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben voor het algemeen welzijn, van allen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, die zich medeverantwoordelijk weten voor het geheel van een samenleving in crisis. In het leven van de heilige Jozef komt dat samen want hij is de schutspatroom van de werkende mens, van gezinnen en families, van de stervenden en van heel de gemeenschap van de Kerk.



Plebaan Vincent Blom

Wordt vervolgd

Quarantaine en vasten

Toen ik onlangs met een parochiaan sprak over de komende Veertigdagentijd, opperde deze: maar hebben wij dan al geen

Veertigdagentijd gehad? Was eigenlijk het hele afgelopen jaar niet een Veertigdagentijd, een tijd van onthechting, versobering, van discipline? Een tijd ook van iets over hebben voor elkaar en van verbindingen zoeken?

Welbeschouwd was deze vergelijking nog niet zo gek. De coronatijd was en is ook een tijd van afzien en dat op veel gebieden. Maar het grote verschil met de Veertigdagentijd zit hem denk ik toch in het gegeven dat de coronatijd een tijd van onrust is, van ontwrichting en ontredding, van grote bezorgdheid voor de toekomst. De Veertigdagentijd - of de vastentijd zoals we ook wel zeggen - tekent zich daarentegen als een tijd van vertrouwen, van bezinning en van groeien in het geloof. Maar het grootste verschil met de omstandigheden die veroorzaakt worden door het coronavirus is toch wel dat we de Veertigdagentijd mogen beleven als een tijd waarin ons niets wordt opgelegd, waarin we niet het gevoel hebben dat onze vrijheid ons wordt ontnomen en waarin de omstandigheden niet leiden tot verdeeldheid. Nee, we gaan vrijwillig in "quarantaine" ("quarantaine" is in het Frans een veertigtal, zoveel dagen duurt ook de vasten) en dat gevoeld door het gegeven dat we in deze periode uitzien naar het grootste hoogfeest van ons christenen: de verrijzenis van onze Heer, die samen gaat met de hernieuwing van onze eigen doopbeloften.

Tijdens de Veertigdagentijd mogen we ons bezinnen op onze relatie met God (door gebed), met onszelf (door ons in te keren) en met onze naaste (door deze nabij te zijn). We mogen hierbij stil staan bij de (corona)tijd waarin we nu leven. Bidden maakt dat we intenser leven, omdat we voor God ons hart openstellen en luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft. Zodat wij groeien in relatie met Hem in ons dagelijks leven. Vanuit ons gebed mogen wij ons ook bezinnen op de relatie met onze naasten. Staan wij open voor anderen of leven wij opgesloten in onszelf? We mogen in deze moeilijke tijd werkelijk met elkaar delen en we mogen verbindingen scheppen. Laten wij het gelaat van Christus in onze naasten ontdekken, in het bijzonder in hen die een beroep op ons doen.

En tenslotte: hoe staat het met de relatie met onszelf? Wij mogen ons afvragen of we als bewuste mensen leven, als leerlingen van Jezus die werk maken van hun doopsel. Wat leert ons deze tijd van coronapandemie voor nu en voor de toekomst?

De Veertigdagentijd mag zo voor ons een tijd van geloof, hoop en liefde worden, gericht op de opstanding van onze Heer. Hij die alles nieuw maakt.

Diaken Vladimir Palte.



ACTIE KERKBALANS

Er zijn diverse mogelijkheden om uw kerkbijdrage te voldoen. Zo kunt u de parochie een automatische incasso verlenen. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL92 INGB 0002 5386 00. t.n.v. Parochie Heilige Johannes Evangelist, 's-Hertogenbosch of u kunt gebruik maken van de *Givt*-app.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. Pouw, kerkbijdragestjan@mariajohannes.nl

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw deelname aan de **Actie Kerkbalans**. Zij is van groot belang voor een vitale toekomst van onze Sint-Jansparochie in 's-Hertogenbosch.

Kerkbestuur Sint-Jan

Wie bekend is met de Givt-app, kan hiermee rechtstreeks aan de parochie overmaken



Actie
Kerkbalans 2021



Samenstelling kerkbestuur

Per 1 januari jongstleden is de heer Guus Dankers benoemd tot nieuwe penningmeester van het kerkbestuur. Hij volgt Jaap Liebregt op die de voorbije vier jaar deze functie met veel zorg heeft vervuld. Wij danken de heer Liebregt en wensen zijn opvolger alle goeds toe bij het vervullen van deze belangrijke taak.



Daarnaast is ons bestuurslid Jan Pommer door de bisschop benoemd tot vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt en vertegenwoordigt de plebaan bij afwezigheid in zijn functie als voorzitter van het kerkbestuur en heeft als zodanig tekeningsbevoegdheid.

Hij ziet toe op een goede voorbereiding van de vergadering, een zorgvuldige besluitvorming en een correcte en tijdige uitvoering van de genomen besluiten. Hij leidt de vergaderingen van het kerkbestuur. Hij draagt zorg voor de eenheid en integraliteit van het beleid, zoals dit in het Visiedocument en in het Beleidsplan is vastgelegd. Bij dit alles staat de missie centraal, dat we een gastvrije, hartelijke en open parochie en kerk willen zijn voor eenieder, die zich met de Sint Jan verbonden voelt.



De volledige **bestuurssamenstelling** vindt u op de website van onze parochie.

Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Eind maart en begin april vieren we het hart van het liturgisch jaar: het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. Ook dit jaar zullen de vieringen van de Goede Week en Pasen beperkingen kennen vanwege alle maatregelen om het coronavirus terug te dringen. We gaan in de Sint-Jan uit van onderstaand overzicht en de thans geldende richtlijnen die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn uitgevaardigd. Het kan zijn dat tussen het verschijnen van deze nieuwsbrief en de aanvang van de Goede Week wijzigingen worden afgekondigd door de burgerlijke- of kerkelijke overheid. Daarvan wordt u op de hoogte gebracht in de volgende nieuwsbrief die verschijnt voor de Goede Week. Met name de aanvangstijden voor de avondplechtigheden zouden kunnen wijzigen als de avondklok langer van kracht blijft. Net al vorig jaar Pasen en Kerstmis wordt ook nu enige flexibiliteit van ons gevraagd. Met elkaar zijn we echter in staat om op waardige wijze de plechtigheden van de Goede week en Pasen te vieren.

Zondag 28 maart	11.00 uur	Pontificale Eucharistie van Palmzondag
Woensdag 31 maart	19.00 uur	Christmamis
Donderdag 1 april	19.30 uur	Pontificale Avondmis van Witte Donderdag
Vrijdag 2 april	15.00 uur	Herdenking Lijden en Sterven van de Heer
	16.30 – 18.30 uur	Biechtgelegenheid
	19.00 uur	Plechtige Kruisweg
Zaterdag 3 april	22.00 uur	Pontificale Paaswake
Zondag 4 april	10.00 uur	Pontificale Hoogmis van Pasen
	12.00 uur	Plechtige Eucharistieviering
Maandag 5 april	11.00 uur	Pontificale Hoogmis



Televisie-uitzending vanuit de Sint-Jan

Zondag 7 maart aanstaande wordt de hoogmis vanuit de Sint-Jan rechtstreeks door de KRO uitgezonden op NPO 2. Aanvang van de viering is om 10.00 uur. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn!



Vanwege de afbouw van licht, geluid en techniek komt de Eucharistieviering van 12.00 uur te vervallen.

Zondag 7 maart, de derde zondag van de veertigdagentijd, mogen wij als Sint-Jansgemeenschap een thuis bieden aan velen in Nederland en Vlaanderen. Juist in deze lockdown voorzien de televisie-missen in een grote behoefte..

Dat blijkt ook wel uit de reacties die we op de twee voorgaande vieringen mochten ontvangen. Daarom ook een woord van dank aan allen uit onze parochie die een bijdrage leveren aan het welslagen van deze bijzondere H. Missen

Plebaan

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven via de maandelijkse digitale nieuwsbrief, stuurt u dan een e-mail aan communicatie@mariajohannes.nl

Achtergebleven doopkaarsen

De afgelopen jaren zijn bij vieringen van sacramenten enkele doopkaarsen in de Kathedraal blijven liggen. Heeft u uw doopkaars nog niet opgehaald dan kan dat bij de koster in de Kathedraal tot en met eind april. De kaarsen die niet worden opgehaald worden in de meimaand bij Maria gebrand.



Bijzondere feest- en gedenkdagen in maart

5 maart	Eerste vrijdag van de maand
13 maart	Verjaardag van de pauskeuze (2013)
14 maart	Zondag Laetare – halfvasten
19 maart	Hoogfeest H. Jozef
25 maart	Hoogfeest Maria Boodschap

Centraal Secretariaat

Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@mariajohannes.nl
NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat en de receptie zijn beperkt geopend. De mail wordt gelezen en de telefoon staat doorgeschakeld
Plebaan Blom: plebaanblom@mariajohannes.nl
Diaken Vladimir Palte: vladimir.palte@outlook.com
Diaken Tim Bangert: t.a.j.bangert@gmail.com

Bij dringende pastorale zaken (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**