

### Nieuwsbrief voor de parochie van Sint-Jan en de Sint- Janskathedraal

#### Openingstijden Sint-Jan

Zondag: 9.00 uur - 17.00 uur  
Ma t/m za: 8.00 uur - 17.00 uur

#### Openingstijden info-balie (va.3 april)

Zondag: 13.00 uur - 16.30 uur.  
Maandag gesloten  
Di t/m za 11.30 uur - 16.30 uur

#### Vieringen in de Sint-Jan

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur  
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur  
Alle vieringen zijn te volgen via  
YouTube: Sint-Jan Den Bosch

#### Aanmelden noodzakelijk

Het is noodzakelijk te reserveren voor  
deelname aan de zondagsvieringen en  
de vieringen in de Goede Week. Zie p.4

#### Aanbidding in de Sint-Jan

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur  
Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur

#### Biechtgelegenheid

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur  
Ook hier worden de veiligheidsnormen  
in acht genomen die door de  
bisschoppenconferentie zijn bepaald.

#### Coronamaatregelen

Gelieve bij binnenkomst uw handen te  
ontsmetten. In de hele Sint-Jan geldt:  
Houd 1½ meter afstand. Volg de  
aanwijzingen in de kerk op. Heeft u  
klachten van (neus)verkoudheid, griep,  
hoest ect., blijf dan thuis.

#### Misintenties

Via [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl)  
kunt u misintenties doorgeven onder  
vermelding van de intentie, datum en  
tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de  
brievenbus van de plebanie aan de  
Choorstraat 1 doen. Ook het  
verschuldigde bedrag kunt u daar in de  
brievenbus doen of overmaken naar  
NL24 INGB 0656 4387 46

#### Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt  
eind april.

### Van de plebaan

Wanneer ik deze tekst schrijf, beginnen op het Haagse Binnenhof de verkennende gesprekken die moeten leiden tot de vorming van een nieuw kabinet. Partijbelangen, landsbelangen en soms ook eigen belang vloeien samen in dit proces. We worden uitgenodigd om in deze weken te bidden om de Geest van wijsheid en inzicht. Tot aan de liturgieherforming van het Tweede Vaticaansconcilie werd in alle kerken de voornaamste zondagsmis (de hoogmis) afgesloten met het gezang 'Domine salvum fac'. Heer, bescherm onze Koning(in). Een bede uit het laatste vers van psalm 20. In dit gebed voor de vorst(in) werd gebeden voor allen die belast waren met het landsbestuur. Een bede om bescherming. Een bede om licht voor hen die wetten maken zodat zij zouden inzien wat wijs en rechtvaardig is.

Er is veel in ons land dat ons samenbrengt, maar er is ook veel wat mensen tot verdeeldheid brengt. De recente verkiezingsuitslag heeft menig christen verontrust. De confessionele partijen vormen een minderheid in onze volksvertegenwoordiging. Er lijkt minder ruimte te ontstaan voor de christelijke stem in het publiek- en politiekdebat, zeker waar het gaat om medisch-ethische kwesties.

Voor ons als gelovige mensen komt het aan op het geven van getuigenis. Wij geloven in God die ieder mens onvoorwaardelijk liefheeft. Wij geloven als christenen niet in de cultuur van de dood maar in het leven. Dat vieren we met Pasen. De duisternis wordt overwonnen door het Licht van Christus. Zijn Licht omarmen en een plaats geven in je leven en in het leven van de wereld, brengt hoop en toekomst. De Duitse priester en theoloog Romano Guardini zegt het als volgt: *'geloven is een gebeurtenis, een onderrichting, een hervorming, waardoor onze ogen opnieuw worden geschapen, onze gedachten anders worden gericht, onze maatstaven opnieuw worden geijkt. In het geloof wordt mij gezegd, dat ik geschapen ben, dat ik mijzelf voortdurend weer van God ontvang.'*

Christenen staan daarmee gefundeerd op de persoon van de levende God. Het is een fundament dat zoveel sterker is dan welk partij- of verkiezingsprogramma ook. Het draagt een eeuwigheidswaarde in zich. Het is daarom goed om te bidden voor hen die ons land gaan besturen en regeren. Dat hun werk en inzet verder reikt dan de waan van de dag. Uiteindelijk, zo zegt Romano Guardini, bestuurt God ons bestaan. Daarom is die oude bede ook vandaag nog actueel: Domine salvum fac.

Moge Pasen ons licht en vrede schenken.

*Plebaan Vincent Blom*



## Een jaar ter ere van Sint-Jozef (2)

Als timmerman die eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen is Jozef een voorbeeld voor de werkende mens en voor degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin. We weten door de coronacrisis hoe de zekerheden van een vaste baan in sommige sectoren op de tocht is komen te staan. We ervaren in deze pandemie dat gezinnen en families soms onder druk en stress moeten leven. Jozef is ook de patroon van stervenden want zelf, zo wordt ons door de traditie overgeleverd, mocht hij sterven met Jezus en Maria aan zijn sterfbed. En ook dat is in het licht van de pandemie een actueel gegeven. Met zijn voorspraak begeleidt Jozef de stervenden die zich aan God durven toevertrouwen. Met zijn voorspraak begeleidt hij allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en zich met hart en ziel inzetten voor ernstig zieken en stervenden. Jozef is de schutspatroon voor al deze mensen, zoals hij dat is voor ons, mensen van de Kerk, die aan den lijve de beperkende maatregelen van deze coronatijd ervaren. Met een vaderlijke liefde zorgt hij voor ieder van ons.



In het evangelie ontmoeten wij Jozef als iemand die luistert. Geen enkel woord is van hem overgeleverd. Hij is er voor Maria en haar Zoon wanneer God hem dat vraagt. De dromen van Godswege zijn hét kompas in het leven van deze timmerman uit Nazaret. Hij beantwoordt wat God van hem vraagt. Het leven van Jozef is daarmee een leven van zelfgave. Hij is niet uit op eigen gewin of voordeel. Hij durft zich in dienst te stellen van de ander en dé Ander, God.

Jozef is hét voorbeeld van liefde tot God en van daaruit van liefde tot de naaste. Een liefde die er niet op uit is om er zelf beter van te worden of er iets voor terug te verdienen. Matteus noemt hem in zijn evangelie 'rechtschapen'. Jozef leeft naar wat God verlangt, hij behoudt het goede. Hij houdt zich verre van het kwaad en bewaart het geloof in een zuiver hart. Hij is een voorbeeld van geduld en nederigheid, van een zichzelf wegschenkende liefde.

Met het hart van een vader, Patris Corde, zorgt Jozef voor Gods Zoon en de Moeder Gods. Hij leeft in de schaduw van hen beiden. Gedrieën vormen zij het huisgezin van Nazaret, de Heilige Familie. Dit jaar worden we door Paus Franciscus uitgenodigd om het leven van de heilige Jozef te overwegen.

*Plebaan Vincent Blom*

## Leven vanuit Pasen

Wij leven in de veertig-dagentijd naar het paasfeest toe maar Christenen leven eigenlijk iedere dag vanuit Pasen. De verrijzenis van Christus uit zijn graf geeft ons hoop, kracht, en inspiratie.



Het sterkt in ons de overtuiging dat wij deelhebben aan een mysterieus en groots gebeuren, **iedere dag**.

Graag deel ik een aantal gedachten met u over wat Pasen kan betekenen, drie mogelijke manieren om wat daar bij dat graf gebeurde te verstaan;

- ❖ **Pasen gaat over meer dan wat er na dit leven komt...** Van moment tot moment schept God alles wat je nodig hebt...open je handen...je bent omsloten door Zijn liefde. Open je ogen, de levende Heer staat naast je, ligt naast je, Hij is overal met ons. Kijk eens dieper in de ogen van je kind, je vrouw, je buurman of je vijand...God leeft ook in hen.
- ❖ **Geloven in de verrijzenis van Christus is geloven in die van ons.** Durven wij te geloven dat we nieuwe mensen zijn die liefhebben en vergeven, sterven en verrijzen. Die zoveel meer zijn dan we zelf voor mogelijk houden, uitverkoren om te stralen van kracht en liefde. Zout der aarde en licht van de wereld. Geloven in Pasen is ook geloven in onszelf.
- ❖ **Met Pasen wordt zichtbaar wat mensen werkelijk kunnen.** Pasen is wat mensen kunnen wanneer ze zich niet langer verzetten tegen de volle rijkdom van leven en sterven, van mens zijn. Wanneer ze hun armen slaan om de hoogtepunten en de dieptepunten van hun leven. Pasen is het wanneer we de 10.000 manieren waarop we onszelf en elkaar tegenhouden in angst en middelmaat durven opgeven en onze roeping volgen te leven als nooit tevoren, het kan...het mag...

want het is Pasen... Zalig Pasen!

*Diaken Tim Bangert*

### Biechtgelegenheid voor Pasen

Voorafgaand aan het hoogfeest van Pasen is er gelegenheid om het sacrament van verzoening (de biecht) te ontvangen.

Zaterdag 27 maart:	11.00 – 12.15 uur
Vrijdag 2 april:	16.30 – 18.30 uur
Zaterdag 3 april:	11.00 – 12.15 uur



## Palmtakjes

Op Palmzondag worden tijdens de pontificale hoogmis de palmtakjes gezegend. Omdat er maar een beperkt aantal kerkgangers aanwezig mag zijn, is er ook dit jaar gelegenheid om na de viering in de Sint-Jan een palmtakje te halen. Ook in de dagen van de Goede Week staan de manden met palmtakjes in de kathedraal. Neem gerust een takje mee voor u zelf of voor een medeparochiaan. Het is een goed gebruik het gezegende palmtakje thuis op het kruisbeeld te steken. Het is een symbool van overwinning en van vrede en voorspoed. Daarmee geven wij aan: De echte palm van de overwinning is door Christus behaald door voor ons te sterven op het kruis. Daarbij past de bede: geef vrede en voorspoed aan dit huis.



## Vrijwilligers (m/v) infobalie gevraagd

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons team voor de infobalie komen versterken.

### Wat zijn de taken?

- Verstrekken van algemene informatie aan onze bezoekers
- Assisteren bij de verkoop van de artikelen van de informatieshop
- Lichte administratieve werkzaamheden die bij de verkoop horen

### Wat wordt van u verwacht?

Het draaien van minimaal een dienst per week (doordeweeks) van 11.30-14.00 uur of van 14.00-16.30 uur en op zondag van 13.00-16.30. De infobalie is vooralsnog op maandag gesloten. Indeling in overleg waarbij we wel verwachten dat u af en toe een zondagdienst draait.

### Functie-eisen

- Geen specifieke opleidingseisen, enige rekenvaardigheid is natuurlijk wel fijn
- Beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast zou enige kennis van de Engelse taal fijn zijn
- Gastvrije instelling

### Overige

- Je werkt altijd samen met aan andere collega
- Wij zorgen voor een goede inwerkperiode en ook een cursus gastvrijheid behoort tot de mogelijkheden

Als u interesse hebt, stuur dan een mailtje naar: [bestuur@mariajohannes.nl](mailto:bestuur@mariajohannes.nl)

## Vorbereiding Communie 2021-2022

Wat hadden we graag gestart met de communievoorbereiding in de Advent, of anders toch in januari. Zo lang er nog veel maatregelen van kracht zijn vanuit de overheid en vanuit de bisschoppen, blijft dat helaas onmogelijk. Omdat het ook onzeker is hoe snel er versoepelingen zullen zijn, rekenen we er nu op dat de nieuwe communievoorbereiding pas na de zomervakantie kan starten.



Het belangrijkste van de voorbereiding is dat we communicanten en hun gezinnen niet alleen kennis willen laten maken met Jezus, maar dat we hen ook willen opnemen in de parochiegemeenschap, dat we met hen samen de belangrijke feesten en de aanloop daarheen kunnen vieren. Het gaat dan natuurlijk om de Advent en Kerst, de Veertigdagentijd en Pasen. Als je deze allemaal met elkaar in de kerk hebt meegemaakt, ben je klaar om je communie te ontvangen.

We hopen daarom in **september/ oktober 2021** een eerste kennismakingsbijeenkomst te kunnen organiseren, zodat we elkaar voor de Advent al één of twee keer ontmoet hebben. De bijeenkomsten vinden plaats op zondagen tijdens en rondom de Mis van 12u. De datum waarop de Eerste Heilige Communie plaats kan vinden, ligt kort na Pasen 2022: **24 april 2022**.

Meestal doorloop je de voorbereiding en ontvang je de communie als je in groep 4 zit. Door de omstandigheden is dat bij heel veel kinderen nu niet gelukt. Je zit na de zomervakantie al in groep 5 of zelfs in groep 6. Dat is helemaal niet erg, we houden er tijdens de voorbereiding rekening mee dat je wat ouder bent. Onze voorkeur gaat daarom nu ook uit naar kinderen die na de zomervakantie juist in **groep 5 of hoger** zitten.

U kunt uw kind opgeven via een mail naar [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl). Als u vragen heeft, kunt u die ook via dit mailadres stellen.

*Dorieke Swinkels-Veldt,*  
werkgroep Eerste Heilige Communie

### Bijzondere feest- en gedenkdagen in april

1 - 4 april:	Viering van het Paastriduüm
11 april:	Beloken Pasen
16 april:	H. Bernadette Soubirous
23 april:	Sint-Joris, martelaar
25 april:	Zondag van de Goede Herder – Roepingenzondag
27 april:	H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar
29 april:	H. Catharina van Siena, maagd en martelares
30 april:	Opening van de meimaand

## Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Eind maart en begin april vieren we het hart van het liturgisch jaar: het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer. Ook dit jaar zullen de vieringen van de Goede Week en Pasen beperkingen kennen vanwege alle maatregelen om het coronavirus terug te dringen. Door de verlenging van de avondklok zijn wij genoodzaakt de vieringen in de avonduren aan te passen. Alle avondplechtigheden vangen aan om 19:00 uur. We gaan in de Sint-Jan uit van onderstaand overzicht en de thans geldende richtlijnen die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn uitgevaardigd. Net al vorig jaar Pasen en Kerstmis wordt ook nu enige flexibiliteit van ons gevraagd. Met elkaar zijn we echter in staat om op waardige wijze de plechtigheden van de Goede week en Pasen te vieren. Alle vieringen zijn uiteraard te volgen via YouTube: Sint-Jan Den Bosch

Zondag 28 maart	11.00 uur	Pontificale Eucharistie van Palmzondag
Woensdag 31 maart	19.00 uur	Chismamis (besloten viering)
Donderdag 1 april	19.00 uur	Pontificale Avondmis van Witte Donderdag
Vrijdag 2 april	15.00 uur	Herdenking Lijden en Sterven van de Heer
	16.30 – 18.30 uur	Biechtgelegenheid
	19.00 uur	Plechtige Kruisweg
Zaterdag 3 april	19.00 uur	Pontificale Paaswake
Zondag 4 april	10.00 uur	Pontificale Hoogmis van Pasen
	12.00 uur	Plechtige Eucharistieviering
Maandag 5 april	11.00 uur	Pontificale Hoogmis

**Aanmelden voor Palmzondag kan op vrijdag 26 maart**

**Aanmelden voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag kan op 30 en 31 maart**

**Aanmelden voor Paaswake, Eerste en Tweede Paasdag kan op 1 en 2 april**

**Aanmelden kan op gebruikelijke telefoonnummer 073 6144170 tussen 9:30 en 12:00 uur.**



## Gebedenboekje Sint-Jozef

Bij gelegenheid van het Jozefjaar 2021 uitgeroepen door Paus Franciscus, is bij uitgeverij Adveniat een gebedenboekje verschenen. Hierin een noeven ter voorbereiding op het hoogfeest van Sint-Jozef. Negen dagen een gebed bij één van de eigenschappen die aan de heilige Jozef worden toegeschreven. Deze noeven is echter het hele jaar door te gebruiken. Daarnaast diverse andere gebeden tot of ter ere van de heilige Jozef. Ook de gebeden uit de liturgie van 19 maart, 1 mei en het feest van de heilige Familie ontbreken niet. Het geheel wordt compleet gemaakt met een inleiding over de persoon van Jozef in het leven van Jezus en Maria en in het leven van de Kerk. Voor ieder die Sint-Jozef een warm hart toedraagt bijzonder aanbevolen, zeker in dit jaar aan hem toegewijd.

Het boekje kost € 7,50 en is te verkrijgen bij de infobalie van de kathedraal!

Vanaf 3 april is de infobalie weer geopend:

Zondag 13.00-16.30 uur

Dinsdag tot en met zaterdag 11.30-16.30 uur



## Actie Kerkbalans

Allereerst willen wij onze dank uitspreken voor de inmiddels ontvangen kerkbijdragen en onmisbare financiële ondersteuning ten behoeve van onze kerkgemeenschap

Ons is echter ook gebleken dat dit jaar door onbekende oorzaak een aantal brieven voor de Actie Kerkbalans is verzonden waarbij naam en adres niet correct zijn weergegeven. Tevens lijkt een deel van de brieven niet te zijn verzonden. Wij bieden u voor deze omissie onze verontschuldiging aan. Mocht u alsnog een brief willen ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de parochie:

(073) 6144170 of [secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl)

Het zou nog efficiënter zijn wanneer, als u de brief per post ontvangt en over een e-mailadres beschikt, u dit e-mailadres aan het secretariaat doorgeeft (onder vermelding van uw naam en adres)

*Kerkbestuur Sint-Jan*

*Wie bekend is met de Givt-app, kan hiermee rechtstreeks aan de parochie overmaken*



## Centraal Secretariaat

Choorstraat 1

5211 KZ 's-Hertogenbosch

(073) 6130314

[secretariaat@mariajohannes.nl](mailto:secretariaat@mariajohannes.nl)

NL92 INGB 0002 5386 00

Het secretariaat en de receptie zijn beperkt geopend. De mail wordt gelezen en de telefoon staat doorgeschakeld

Plebaan Blom: [plebaanblom@mariajohannes.nl](mailto:plebaanblom@mariajohannes.nl)

Diaken Vladimir Palte: [vladimir.palte@outlook.com](mailto:vladimir.palte@outlook.com)

Diaken Tim Bangert: [t.a.j.bangert@gmail.com](mailto:t.a.j.bangert@gmail.com)

## Bij dringende pastorale

**zaken** (zoals bediening en overlijden) **kunt u bellen met telefoonnummer 073 6130314**